

Januari 2010



Hallo allemaal,
Je hebt lang niets van ons gehoord.
Maar de laatste vier weken van 2009
was Anne in Tanzania en Kenia, dus...
hoog tijd voor een verse nieuwsbrief
van het Anne Kuijs Fonds!

Voor de nieuwe lezer

Het AKF is opgericht tijdens een
bijeenkomst van de familie van Anne,
toen zij in Afrika werkte, en draagt
de naam van (over-) grootmoeder
Kuijs. Inmiddels zijn ook vrienden,
bekenden, Djoser-reizigers die met
Anne mee zijn geweest, collega's en
andere leuke contacten sponsor
geworden.

Het AKF wil een steentje bijdragen
aan het schoolgeld voor kinderen uit
Kenia, Malawi en Tanzania, die Anne
persoonlijk kent. De meeste kinderen
hebben alleenstaande moeders of
komen uit arme gezinnen die geen
kans zien zelf alle kosten te dragen.
Inmiddels draagt het AKF bij aan
het schoolgeld voor 21 kinderen.

Omdat ze zelf nu even in Nederland
woont, heeft Anne drie vrienden
gevraagd om als 'AKF-agent' te
fungeren: Joseph Karicho in Kenia,
Jessie Chipagala in Malawi en Clara
Kanza (op foto met dochter) in
Tanzania.



De agenten sturen jaarlijks een
aanvraag voor een bijdrage aan het
schoolgeld voor de middelbare
scholieren, uniforms, schoenen,
schooltassen, vervoer, en school-
benodigdheden.

Lagere schoolkinderen hebben
ongeveer 50 Euro per jaar nodig en
middelbare schoolkinderen (vaak op
kostschool) 500 Euro per jaar.
Van het overgemaakte bedrag stuurt
de agent de 'bonnetjes' op, en soms
briefjes van kinderen of hun ouders.

Het AKF ondersteunt ook het Afya
project: de bouw van een
leerwerkcentrum voor mensen met
een visuele handicap in Arusha,
Tanzania. Anne en haar Tanzaniaanse
vriend Perfect hebben hiervoor
fondsenwerving gedaan.

Verder zoekt Perfect ook sponsors
voor armlastige studenten die de
'College of Tourism' willen gaan doen,

waaraan Perfect verbonden is als docent. Toen hij in november 2009 in Nederland was, heeft hij gesproken met de missiegroep van de kerk in Schagen en het CIOS in Goes. Zij hebben respectievelijk € 500 en € 575 overgemaakt!

We proberen twee keer per jaar een nieuwsbrief te maken, die we rondsturen aan iedereen die op de mailinglijst van het AKF staat. Je kunt je hiervoor opgeven bij: annekuijsfonds@xs4all.nl

Deze nieuwsbrief verschijnt ook op Anne's weblog:

www.annekuijs.waarbenjij.nu

Sponsor worden?

Je giften zijn van harte welkom welkom op rekeningnummer 9359677 t.n.v. Anne Kuijs Fonds, Houten.

Noodklok

In december deed Anne vanuit Tanzania een oproep via haar weblog en dat leverde € 3183 op. Speciale dank gaat uit naar onze vrienden van de Stichting Oud Papier Actie in Steenwijk, die wederom € 500 schonken! Een andere verrassing was de donatie van Stichting Horizon Holland, € 1200 maar liefst!

En gelukkig hebben we onze vaste donoren (veel suikertantes en Sugar Daddy's!) die nog een extra duit in het zakje deden én zijn andere vaste donoren ook nog eens vrienden en

familie op gaan trommelen voor een bijdrage.



Chisomo, Noel en Bertha uit Domasi, Malawi

Iedereen hartelijk bedankt! Dankzij jullie steun zijn alle aanvragen voor 2010 gehonoreerd en kunnen de ouders weer opgelucht ademhalen, want hun kinderen gaan weer een jaar naar school!

Belastingvoordeel

Soms zijn er ook potentiële donoren die vragen of het AKF een geregistreerde stichting is, zodat hun gift aftrekbaar is van de belasting. Tot op heden is het AKF niet geregistreerd, maar we vinden het wel jammer dat we soms gulle gevers hierdoor mislopen. We werden door de Missiegroep van de kerk in Schagen geattendeerd op een regeling van de belastingdienst: de ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Als het AKF die status heeft, zijn donaties aftrekbaar voor de gever. Dit geldt ook met

terugwerkende kracht, dus stort gerust. Wordt vervolgd!

Op zoek naar werk in Tanzania

Sinds Anne is afgestudeerd als ergotherapeut in januari 2009, is ze hard op zoek naar een baan in Tanzania. Doel van haar reis in december 2009 was dan ook om met organisaties te spreken over mogelijkheden voor een baan.

Ze vond twee organisaties in Mwanza die geïnteresseerd zijn. Het is nog even afwachten wat er voor haar in het vat zit, maar ze hoopt voor de zomervakantie daar weer te gaan wonen en werken. Mwanza ligt in het westen van Tanzania, aan het Victoriameer, waar ook Perfect ook woont. Er zijn hier nog niet zoveel organisaties actief voor gehandicapten als in Arusha en Moshi.



Mwanza wordt ook wel 'rockcity' genoemd, omdat er rond het meer en in de stad hele grote keien liggen. Tussen de rotsen wonen de mensen in huisjes van leem of steen met golfplaten daken.

Cultural tourism

Een andere ontwikkeling is dat Anne en Perfect reizen organiseren in Tanzania. Perfect is al vaker op stap

geweest met toeristen en laat hen kennismaken met zijn cultuur. Hij neemt ze bijvoorbeeld mee op de fiets naar de witch-doctor, geeft een workshop Afrikaanse dans, instrumenten maken of koken. Natuurlijk gaan ze ook op safari naar het Serengeti National Park, dat vlakbij Mwanza ligt en maken ze een boottocht op het meer. Maar hij kan bezoekers ook onderbrengen in een gastgezin om het Afrikaanse leven écht te ervaren! En bezoekers die een tijdje vrijwilligerswerk willen doen, bijvoorbeeld op een school, kunnen ook bij Perfect terecht.



Anne bij de witch-doctor

Het doel van deze reis is drieledig:

- De toerist een unieke ervaring bezorgen;
- Tanzanianen de gelegenheid bieden een ándere kant van Afrika laten zien, namelijk dat waar ze trots op zijn;
- Tanzanianen mee laten delen in de inkomsten uit toerisme.

Kijk op onze website als je geïnteresseerd bent in zo'n reisje.

Of neem contact op met Anne:

anne@tukutane-tanzania.nl

Dorcas en Prisca

In Tanzania heeft Anne ook Sister Mary ontmoet, die ergotherapeut is in YWCA Children Rehabilitation Center in Moshi, waar Anne stage heeft gelopen.

Er zijn drie kinderen uit het YWCA programma die gesponsord worden door drie Djoserreizigers via 't AKF: Dorcas en Prisca zijn tweelingzusjes, beiden meervoudig gehandicapt, die alleen maar kunnen liggen. De familie heeft 7 kinderen en onlangs is het rieten dak van hun modderhuis ingestort, vanwege de zware regenval. Op de weblog van Anne, over haar stage in YWCA Moshi, kun je iets over ze lezen (reisverslag getiteld: 'Alweer over de helft'). Francesca is een heel lief meisje met spina bifida en een waterhoofd en woont bij haar opa en oma. Sr. Mary en Anne zouden deze meisjes nu gaan thuis opzoeken. Maar op weg naar hun huis bleek dat ze het Arusha National Park door moesten en dat Anne de volle pond moest betalen (50US\$). Dus na enig beraad hebben ze de tocht maar afgeblazen. Anne heeft toen twee mooie kerstkaarten gekocht voor de twee families met een duit geld erin, en Sr. Mary heeft ze later bezorgd.

Memory

Jessie, die de AKF zaken in Malawi regelt, schreef Anne dat Memory Kalimba inmiddels klaar is met haar middelbare school. Ze zoekt nu een baan. Dit meisje werd sinds 2006

gesponsord door oud-klasgenoten van Anne van de Spoorbuurtschool.

Wangari

In Nairobi, Kenia, ontmoette Anne ook Wangari, een meisje dat het AKF sinds 2002 heeft gesponsord. Ze heeft inmiddels haar middelbare school voltooid en werkt nu in een telefoonwinkel in Nairobi.

Mathias en Simon

Dit zijn twee jongens die een 'eigen' sponsor via het AKF hebben. Ze zijn visueel gehandicapt en na de bekostiging van hun middelbare school stemde de sponsor ermee in om ook aan hun studie aan de lerarenopleiding mee te betalen. Mathias en Simon zijn ontzettend gedreven en slim bovendien. Hun eerste jaar hebben ze met glans doorstaan!

Afya project

Het leerwerkcentrum voor blinden dat Perfect heeft opgezet en helpen bouwen, heeft eind 2009 nog een grote boost gekregen. Een jubilerend echtpaar dat vroeger jaren in Tanzania woonde, besloot de giften van hun bruiloftsgasten aan het project te doneren. Dit was in totaal € 1500! Het centrum staat er, maar er was nog gebrek aan meubels en inrichting van de ruimtes, dus daar wordt hun geld nu aan besteed!

Jouw donatie geeft een kind een kans op slagen!

Annelies Dröge en Anne Kuijs