

Van AKF naar AKS!

Het Anne Kuijs Fonds is een stichting geworden en heet voortaan: Anne Kuijs Stichting! Geen papieren tijger: Nu we een stichting zijn, gaan we proberen we een ANBI-status te bemachtigen. En als dat lukt, kunnen onze donateurs hun giften voortaan van de belasting aftrekken. De aanvraag is de deur uit, maar het antwoord is er nog niet. Wij houden jullie op de hoogte...

Dit betekent voor ons als stichting... Dat we een serieuze boekhouding moeten bijhouden -wat we natuurlijk altijd al deden- om alle gelden te kunnen verantwoorden. Dat we nu een officieel bestuur hebben. Met de overgang naar een stichting hebben we versterking gezocht: naast Annelies (onze penningmeester) en Anne (onze vertegenwoordiger ter plekke) denken voortaan ook Margreth van den Berg (bestuurslid) en Greet van den Berg (voorzitter) met het AKS mee. Greet en Margreth wonen allebei in Schagen. Margreth en Anne hebben elkaar ontmoet tijdens de Kiswahili cursus in Arusha. Margreth heeft een paar jaar in Tanzania gewoond en gewerkt met haar man Hans. Zij sponsoren daar zelf ook een aantal kinderen en gaan regelmatig 'polshoogte nemen' om te zien hoe het met 'hun kinderen' gaat. In februari is Margreth ook daarom een paar dagen bij Anne in Tanzania geweest en heeft een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in Mwanza waar Anne nu werkt. Greet is een vriendin van Anne uit Schagen, sinds de lagere school in Anna Paulowna. Samen met haar man Peter heeft ze een **grafisch** bedrijf in Schagen. Ze zijn van plan om met de kinderen naar Tanzania te komen voor een safari.

In maart zijn Margreth, Greet en Annelies naar notaris Wardenaar in Schagen geweest, die onze stichting een warm hart toedraagt en voor een vriendenprijs het papierwerk in orde heeft gemaakt!

Dit betekent voor de ouders van de kinderen... Dat we wat strenger zijn voordat we een deel van de schooluitgaven betalen: We

willen een overzicht van het schoolgeld zien, wat altijd aan de ouders wordt gegeven door de school (schoolfee structure). Daarnaast een betalingsbewijs van het betaalde schoolgeld. En een rapport aan het eind van het jaar met de vorderingen van de kinderen, of een persoonlijk briefje van de kinderen, zoals in deze nieuwsbrief van Abdallah.

Wie worden er gesponsord in 2011?

Tanzania

- Isack Kanza, een neefje van Clara Kanza, onze AKS-agent in Tanzania. Isack is dit jaar begonnen met het eerste jaar van de middelbare school.
- Heavenlight Mushi, de jongste dochter van Clara Kanza, ze zit op de middelbare school en haar rapport van december 2010 vermeldt dat ze de nummer 4 is van de 113 leerlingen. Ze is zelfs de nummer 1 bij wiskunde én computerles! Go Heavenlight, go Heavenlight!
- Ivan Ayo, zoon van een lerares voor autistische kinderen in Arusha. Ivan zit op de middelbare school (kostschool, 4^e klas) en wordt door de AKS gesponsord sinds 2007.
- Abdullah Mnzava, zoon van een lerares voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Arusha. Abdullah zit op de middelbare school (kostschool, 4^e klas) en wordt door de AKS gesponsord sinds 2007. Zijn schoolfees zijn 500 Euro per jaar, waarvan de AKS de helft sponsort.

Abdullah schreef het volgende om aan de sponsors van het AKS door te geven:
"The aim of this letter is to thank you very much for your sponsorship, which enables me to study comfortable throughout. Next year I'm going to complete my Ordinary Level education. But I don't want to stop there. I would like to continue with my studies (two years Advanced Level) till I reach University Level, because my future plan is to become a doctor. So still I will be in need of your sponsorship in order to

reach my goal. May God bless you and protect you in your daily activities. Yours Faithfully, Abdullah Mnzava”

- Mathias Margwe en Simon Getabeck. Deze twee blinde jongens hebben één sponsor die via de AKS hun opleiding betaalt. Ze hebben met vlag en wimpel hun middelbare school diploma gehaald, ondanks hun handicap en studeren nu aan de leraren opleiding. De sponsor wil graag bij hun graduation zijn eind van dit jaar, en dan natuurlijk nog een safari maken!
- Prisca, Dorcas en Francesca. Deze zwaar-gehandicapte meisjes hebben een ‘eigen’ sponsor. Enkele reizigers uit Anne’s Djoser-groepen maken maandelijks geld over voor de verzorging en het onderwijs aan deze kinderen.

Anne kent de meisjes sinds ze stage liep voor ergotherapie in het YWCA kinder-revalidatiecentrum in Moshi in 2008. Twee maanden geleden werd Anne gebeld door Sr. Mary van het revalidatie centrum dat Prisca is overleden.

De oma van Francesca heeft aan de bel getrokken, omdat ze maar moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zij zorgt alleen voor haar klein kind en heeft geen inkomsten, en door het uitblijven van de regens is de maïsoogst verdroogd, dus niet genoeg eten, en zijn de prijzen voor maïs gestegen.

Kenia

- Wambui, een nichtje van Joseph Karicho, onze AKS –agent in Kenia. We ontvingen een brief van de directeur van de school: *“Perpetual Wambui is an active, well behaved and academically above the average pupil. Her parent is a single mother. She relies on farming, but last season they never harvested due to drought. The child is fed in school, but takes supper at home. The mother caters for her uniform and text books. Please*

continue to assist this child until completion of her studies. She is a bright student with a bright future. The current school fee is KSh 18,500 per year which caters for schoolfees, midbreak tea and lunch. S.N. Gathura. Managing Director Solowa Academy, Nanyuki.”

- Anne Kuijs Echwa uit Kenia. Haar vader kreeg een bijdrage om school-schoenen voor zijn drie dochters te kopen.

Malawi

Sinds jaren sponsoren we ook 10 tot 12 kinderen in Malawi, een van de armste landen ter wereld, via Jessie Chipagala, onze agent ter plekke. In tegenstelling tot andere jaren verloopt het contact via mail en telefoon dit jaar heel lastig. De aanvraag voor 2011 is dus nog ‘in behandeling’. Maar we zijn er zeker van dat Jessie binnenkort de benodigde gegevens van de 11 kinderen instuurt.

We hebben haar al toegezegd dat de kinderen - die al eerder door het AKS werden ondersteund- dan weer op ons kunnen rekenen.

De kinderen die inmiddels klaar zijn met school, wat is er van hen geworden?

- Midvent Max, de oudste dochter van Clara in Tanzania, heeft de middelbare school afgemaakt en daarna een accountants opleiding gedaan. Zij werkt nu als accountant in een ziekenhuis.
- Wangari in Kenia heeft middelbare school afgemaakt en werkt nu in een M-pesa shop in Nairobi. Dat is een systeem om via de mobiel geld te sturen naar een andere mobiel. Dat is heel populair in Afrika, waar de gewone banken niet zo efficiënt werken. Anne heeft Wangari vorig jaar even ontmoet en het verlegen meisje was veranderd in een zelfbewuste jonge vrouw.

- Memory Kalimba uit Malawi heeft haar middelbare school afgemaakt en is getrouwd, maar heeft nog geen baan. Volgens Jessie, onze Malawi agent is ze vanwege problemen thuis vroeg getrouwd.
- Haar zus Ndazona Kalimba heeft de school afgemaakt en werkt in Blantyre.
- Nora, de dochter van Jessie is na de middelbare school naar Domasi College gegaan (waar Anne twee jaar heeft gewerkt) en studeert nu Engels.

Opmerkelijke giften

Naast onze trouwe donoren en gelegenheidsdonoren waren er ook dit jaar weer opmerkelijke donaties uit onverwachte hoeken:

- Van de Kerkgroep in Schagen via Janny van der Zee: €250 Euro. Ontzettend leuk! Janny kent Anne omdat ze met haar man Minze in Tanzania is geweest en Anne toen heeft opgezocht. Later zijn ze nog eens gegaan omdat Minze met een groep vrienden de Kilimanjaro ging beklimmen. Ze wonen in Schagen en Janny zit bij tante An Snaas in het koor.
- De Kuijsen-reunie in juni 2010 heeft €687,25 bijgedragen!
- Neef Eric werd 50 jaar en heeft zijn gasten gevraagd om een bijdrage voor de AKS en dat heeft maar liefst €700 opgebracht! Die heeft veel vrienden...!
- Leo van 't Hof, een goede vriend van Anne uit Den Haag, vierde zijn 25-jarig jubileum op school en in plaats van een feestje vroeg hij een bijdrage voor de AKS! Goed idee, Lay!

En wat doet Anne nu?

Anne werkt als ergotherapeut in het Bugando Medical Centre (BMC) in Mwanza aan het Victoriameer in Tanzania.

Zie voor haar belevenissen:
www.annekuijs.waarbenjij.nu

Sponsors gezocht voor een rolstoel

Sommige kinderen die bij Anne voor therapie komen, kunnen niet meer op de rug gedragen worden door moeder. De meeste kinderen komen uit arme gezinnen, moeder is vaak verlaten door vader vanwege het gehandicapte kind. En moeder kan zelf de deur niet uit om wat inkomsten te genereren vanwege haar gehandicapte kind, dat ze niet meer kan dragen. Met een rolstoel kan het kind naar therapie komen, en wordt haar wereld groter. Misschien kan ze zelfs wel naar school gaan! Als het tenminste zelf naar de wc kan, maar dat is weer een ander probleem...

Voor €200 kan Anne een precies passende rolstoel laten maken, geschikt voor hobbelwegen en met onderdelen die in Tanzania vervangen of gemaakt kunnen worden. Als je een rolstoel wilt doneren, wil je dan bij je overmaking het woord **rolstoel** vermelden?

De eerste rolstoel is overigens al gesponsord door Roel (zie foto). Anne had gemaaid over Lisa, een spastisch meisje van 7, verstandelijk gehandicapt, blind én albino. Haar alleenstaande moeder kreeg Lisa op 17-jarige leeftijd. Geen perspectief op werk of een man, letterlijk en figuurlijk een grote last op haar schouders. Maar nu dus een beetje verlichting voor moeder.

Nieuwe aanvraag

Anne heeft een voorstel ingediend bij de AKS voor een bijdrage aan haar **nieuwe revalidatie-project** voor gehandicapte kinderen en hun verzorgers (meestal de moeders) die ver weg wonen en niet op een heen en weertje naar het BMC kunnen komen. Dit zal in oktober van start gaan met een pilot-project dat een klein half jaar zal duren.

Elke week komen dan 5 kinderen en hun verzorgers naar het BMC. De kinderen krijgen die week intensieve therapie en eventueel hulpmiddelen, terwijl de moeders een training krijgen hoe ze het kind het beste kunnen positioneren, dragen en helpen in de ontwikkeling. Verder ook informatie over hygiëne, voeding en rechten van het gehandicapte kind.

De kinderen moeten €2,50 bijdragen voor de hele week en krijgen accommodatie, eten en geld voor transport. Vervoerskosten zijn voor hen namelijk vaak een struikelblok om naar het ziekenhuis te komen. Het pilot project kost per week ongeveer €350 voor 5 kinderen en hun verzorgers. Anne heeft geld gekregen van het BMC om dit programma voor te bereiden en achteraf te evalueren. Dat was al erg bemoedigend!

Anne heeft de 5 district ziekenhuizen in de regio (een gebied zo groot als Nederland) bezocht om de fysiotherapeuten van het ziekenhuis bij het project te betrekken, zodat zij later dit programma zelf gaan uitvoeren in hun ziekenhuis. Ook de gehandicapten-organisaties in de districten zijn erbij betrokken, aangezien zij vaak het beste weten waar de gehandicapten wonen. Sommige gehandicapte kinderen worden namelijk verstopt en komen nooit naar het ziekenhuis...

Anne heeft 2 weken per district gepland, elke keer worden er 5 kinderen uitgenodigd. Dus in totaal kunnen 50 kinderen en hun moeders meedoen. Ook worden per district 4 mensen getraind die de kinderen thuis volgen, nadat ze een week in Mwanza zijn geweest. Deze training wordt gesponsord door Terre des Hommes Nederland.

In de gesprekken met de district ziekenhuizen heeft Anne de directeurs gevraagd om budget te reserveren voor dit programma in het nieuwe financiële jaar. Want als na de evaluatie van het pilot project blijkt dat het programma succesvol is en moet worden voortgezet, zal het ziekenhuis zelf bij moeten dragen aan

vervoer, accommodatie en eten voor de kinderen uit hun district.

Actie: Voor €35 kun je 1 kind een week mee laten doen aan het programma!

Tukutane Tanzania

Anne organiseert samen met haar vriend Perfect safari's.

Op www.tukutane-tanzania.nl kun je daar meer over lezen. En daar kun je natuurlijk ook vrienden naartoe verwijzen, die plannen hebben om naar Tanzania te gaan!

In januari zijn Anne's moeder Corry en broer Kees twee weken bij haar op bezoek geweest. Tussen de klaverjas spelletjes door hebben ze gezien waar ze woont en werkt, en met elkaar hebben ze een safari gemaakt door het Serengeti National Park naar de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika.

Asante sana! Hartelijk bedankt!

We willen graag alle sponsors bedanken voor hun bijdragen aan de Anne Kuijs Stichting. Met jullie steun dragen we bij aan het onderwijs en de verzorging van kinderen in Kenia, Malawi en Tanzania. Dit schept kansen op een betere toekomst voor de kinderen en hun families!

Anne, Annelies, Greet en Margreth