



Lieve familie, vrienden en bekenden,

Zoals jullie vast wel gehoord hebben heeft Kenia een woelige tijd achter de rug, naar aanleiding van de verkiezingen in december 2007.

Deze verkiezingen draaiden uit op een stammenoorlog waarbij 500 doden zijn gevallen en 270.000 mensen gevlucht. De rellen vonden vooral plaats in de sloppenwijken van Nairobi en in de Rift Valley waar overwegend Kikuyu's wonen. Dit is de stam van de huidige president, en die raakte slaags met stam van de oppositieleider, de Luo's die vooral in het westen wonen aan de rand van het Victoriameer.

Anne was toen ook met een Djosergroep in Kenia, maar de reis kwam niet in de buurt van deze gebieden. Ze kregen veel alarmerende sms-jes en emails uit Nederland, terwijl ze er zelf in Kenia weinig van gemerkt hebben, ook omdat alle zenders uit de lucht waren gehaald. De chauffeur en koks op deze reis waren Kikuyu's en die hebben twee vrienden verloren.

Wangari, is een Kikuyu-meisje waarmee het AKF eigenlijk is begonnen. Zij is dit jaar geslaagd voor haar middelbare school. Hierdoor



Wangari op jonge leeftijd

kunnen we weer een ander kind sponsoren en dat is **Perpetual Wambui** geworden, het nichtje van Joseph Karicho, onze AKF agent in Kenia. Wambui is nu 6 jaar en gaat naar de Solowa Academy in Nanyuki.

Verder was er een andere Keniaanse kok, waarmee Anne vaker samengewerkt heeft, die ook vroeg om support voor zijn tweeling, als die oud genoeg zijn om naar school te gaan.

Aansluitend op haar reis is Anne naar Tanzania gegaan voor een stage bij het YWCA Children's Rehabilitation Center in Moshi. Dit was een mooie kans om er achter te komen, of ze dit werk echt wil doen als ze klaar is met de opleiding ergotherapie. Het was een indrukwekkende tijd. Op haar weblog www.annekuijs.waarbenjij.nu kun je hierover lezen. Op de foto hieronder zie je een spastisch meisje dat pap drinkt uit een beker, waar een stuk uitgesneden is, zodat ze haar hoofd niet achterover hoeft te houden (wat een spasme opwekt). De juf zit achter haar om haar te helpen met drinken, want door haar spasticiteit kan ze ook zelf de beker niet rustig vasthouden.



Clara Kanza is de Tanzaniaanse agent voor AKF en haar oudste dochter **Midvent** is ook een aantal jaar door ons gesponsord. Ze had in januari haar feestelijke graduation op school (zie foto), die Anne heeft bijgewoond. Alle studenten liepen in toga en droegen een baret en moeder was apetrots op haar dochter!

Samen met Clara heeft Anne ook **Mathias en Simon** ontmoet. Deze twee blinde jongens, die via het AKF twee sponsors hebben zijn ook dit jaar afgestudeerd. Vorige week kreeg Anne een sms-je van Mathias:

Hi Md! We hope ua fine! I gladly inform u that our results are out! I scored English A, Histry A, n Swahili C. Simon has English C, Histry B, n Swahili D. We are required 2 start preparation 4 joining University! Pass our greetings!

Een grote prestatie, gezien hun handicap! Blinde studenten worden benadeeld bij het examen, dat voor sommige vakken bestaat uit theorie en praktijk. Omdat ze de praktijk niet kunnen doen, krijgen ze automatisch een onvoldoende. Dit cijfer wordt vervolgens opgeteld bij de uitslag van de theorie en gedeeld door twee voor het eindcijfer. Uiteindelijk zijn ze met

hoge scores uit de bus gekomen, wat betekent dat ze hun theorie geweldig hebben gedaan.

En het mooie is nu dat de sponsor van Mathias voor hen beiden de universitaire opleiding financieren!

Toen Anne ze eind januari ontmoette hadden Mathias en Simon al vakantie en waren alweer thuis. Ze kwamen speciaal over naar Moshi, waar Anne stage liep (een hobbelreis van 8 uur), om over de vervolgstudie te praten.

Tijdens de lunch vertelde Simon dat hij uit een familie van pastoralisten (rondtrekkende veehouders) komt, een sterk patriachale gemeenschap (mannen onderdrukken de vrouwen). Hij heeft nog drie oudere broers. Zijn familie heeft hem als kind altijd binnen verstoppt. Uiteindelijk heeft een dorpsoudste de ouders verteld over een kostschool voor blinde kinderen (waar Matthias al op zat) en daar werd Simon naartoe gebracht. Maar toen het vakantie werd, kwamen ze hem niet meer ophalen, dus sinds die tijd heeft hij op school gewoond. Zijn familie is weer verder getrokken. Hij zou ze wel kunnen traceren, maar zijn familie (vader en broers) willen niets meer met hem te maken hebben. Zijn moeder zou hem misschien wel willen zien, maar krijgt de kans niet om naar hem te zoeken omdat ze dan 'ongehoorzaam' zou zijn en verstoten zou kunnen worden, bovendien is ze analfabeet. Wat een verhaal he? Het lijkt ons zo fijn als z'n moeder zou weten dat Simon ondanks alle tegenwerking nu toch geslaagd is op VWO niveau! Minder dan 10% van de Tanzanianen krijgt de kans om de middelbare school te doen. Deze

jongens zien het ook als een voorrecht om te mogen studeren.



De opbrengst voor het AKF van de Spoorbuurtschool reünie in Anna Paulowna in september 2007 was in totaal 539,34 Euro.

Anne en haar klasgenoten hadden op de reünie besloten om de middelbare school opleiding van Memory, een meisje uit Malawi te bekostigen, waarvoor zo'n 800 Euro nodig is.

Besteding van het AKF in 2008:

2 kinderen in Kenia
5 kinderen in Tanzania
10 kinderen in Malawi
Totaal bedrag:

Heel hartelijk dank voor uw donaties!
We hopen dat we veel nieuwe donateurs kunnen verwelkomen.

Veel liefs,
Anne Kuijs en Annelies Dröge

PS Mocht u nog suggesties hebben voor serviceclubs of andere donateurs, waar we een presentatie kunnen geven om geld op te halen voor het AKF of voor een ander project in Tanzania, laat dat ons dan weten.